



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB Zondag 28 april 2024

Vandaag zondag 28 april gaat in de morgendienst onze eigen predikant ds. Y. Pors voor. Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Joop Eikelenboom.

Tentdienst

Vanmiddag is er een tentdienst, georganiseerd door de gezamenlijke kerken, op het Sportplein, aanvang 14.30 uur.

In deze dienst zal Mw. Wilke Stuij van de EO voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door de band 'The New Adams Family'. Het thema van de dienst is "Wie is Jezus"? Iedereen, jong en oud, van harte welkom !

Volgende week zondag 5 mei 2024 gaat in de morgendienst onze eigen predikant

Ds. Yvette Pors voor.

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Adam de Goei.

Collecte zondag 28 april

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor The Mall in Gorinchem.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

-Toelichting op de collecte

Deze zondag is de bestemming van de diaconiecollecte The Mall Jongerenwerk in Gorinchem. Het is een onderdeel van het landelijk bekende Youth for Christ. Ze ondersteunen kwetsbare jongeren op één of meerdere leefgebieden en zetten in op talentontwikkeling. In Gorinchem zijn ze betrokken bij diverse projecten die groei bij jongeren op het oog hebben. Ze zijn regelmatig in de Binnenstad, Haarwijk en Gildenvijk op straat actief. Ze bieden jongeren een veilige plek in de drie jongerencentra. Hier bouwen ze aan de relatie met jongeren. Meer informatie over dit mooie werk kunt u vinden op www.mallgorinchem.nl Helpt u mee om dit jongerenwerk vorm te geven? Dank voor uw bijdrage.

Bloemen

De bloemen van zondag 28 april gaan met onze hartelijke groeten naar br. Roel Gort.

Peursumseweg 32.

De bloemen worden weg gebracht door Anneke en Ben Vonk.

Mededelingen vanuit de gemeente

-Onderscheiding

Ook in onze plaatselijke gemeente is er een lintjesregen geweest op vrijdag 26 april. Binnen onze kerkelijke gemeente werd een koninklijke onderscheiding aangeboden aan Teuni Bos en Jan de Hoop. We mogen trots zijn op deze actieve, meelevende, behulpzame en enthousiaste mensen. We feliciteren hen van harte met deze onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje-Nassau".

Ik kan u vertellen dat ik gloei van trots als de burgemeester mij voor de zoveelste keer ziet bij het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen in de gemeente Molenlanden. Weer zijn er gemeenteleden gehonoreerd voor al het werk dat zij hebben verzet. Een hartelijke felicitatie voor deze blijk van waardering. Yvette Pors.

Geloofskracht

Je zal toch maar de liefde moeten delen; dat is bijna niet te doen. Elkana deed het wel. Hij trouwde met Pennina en Hanna. Bij Pennina kreeg hij kinderen, bij Hanna niet. Pennina was toch jaloers op Hanna en treiterde haar wanneer ze maar kon. Waarom? Omdat Elkana meer van Hanna hield en dat kennelijk liet blijken ook. Pennina vinden wij maar een vervelend mens. Terwijl ze de rijkdom van nageslacht bezit (in de Bijbel een groot goed), keert ze zich toch tegen Hanna. Voor Pennina is Hanna een serieuze rivaal. Terecht ook wel. We mogen Pennina niet zomaar de kwaaië pier toespelen, want er is nog iemand die de zaak beïnvloedt.

Wat doet Elkana ertegen? Als heer van zijn huis? Niets. Helemaal niets. Hij ziet niet eens goed wat er gaande is. Op een dag treft hij Hanna huilend aan. Ze slaapt niet meer, eet niet meer en kan het allemaal niet meer hebben. Elkana snapt er niets van: "kinderen maken toch niet uit voor de liefde die ik voor je voel?" Een schrale belofte na jaren van getreiter en je aangetast voelen in je vrouw-zijn. Bovendien bevestigt Elkana met zijn woorden de scheve verhouding in zijn liefde voor de beide vrouwen. Hij kan het ook makkelijk zo stellen; nageslacht had hij toch al. Daarom, Pennina is de kwaadste niet. Ze is slachtoffer van de situatie die Elkana heeft gecreëerd en laat voortbestaan. Zijn naam verraadt het al: El-kana. God verkrijgt. Een echte man had het anders aangepakt.

Vriendelijke groet, Yvette Pors

Koffie drinken

Neem komende dinsdag gerust uw mobiele telefoon, i-pad of tablet mee, want tijdens het koffie drinken in De Stigt zal camiel Groffen tekst en uitleg geven bij de nieuwe kerk-app Scipio. We beginnen rond de klok van 10 uur en zijn open voor iedereen. Kom gerust!

Wij zoeken hulp voor de KinderBijbelDag

Elke jaar verwelkomen wij rond de 100 kinderen op de KinderBijbelDag. Het is elk jaar weer een hele waardevolle dag voor de kinderen. We luisteren en kijken naar een Bijbelverhaal/ sketch/ toneelgroep en gaan met verschillende werkvormen aan de slag rondom een thema. Hierbij kunnen wij uw/ jouw hulp goed gebruiken, want de commissie bestaat op dit moment uit 2 personen. Normaliter is de KinderBijbelDag op de vrijdag in de herfstvakantie. De invulling en het moment voor dit jaar staat nog geheel open!

Als u/ jij het leuk vindt om dit team te versterken, laat dit dan weten bij Jasmijn Antelo (Gereformeerde kerk) of Eline Boer (Hervormde Kerk Giessenburg - 0625536655)

De PCOB afdeling-Giessenlanden komt 29 april weer bij elkaar.

Het thema van deze middag is: "Mijn leven bij de Saharaoui nomaden, een vergeten volk in de woestijn".

Mevrouw Mia Wierckx van Rhijn geeft hier een bijzondere lezing over, ondersteund met beelden.

Zij is net terug van een reis naar de nomaden waar ze regelmatig komt. Zij vertelt o.a. over de prehistorie en hoe de Sahara eerst een oerwoud was; overleven in de woestijn; symbiose tussen mens en dier.

Mevrouw Mierckx ondersteunt de nomaden met haar lezingen.

Wij heten u deze middag van harte welkom in De Til, aanvang 14 uur.

Ook niet-leden zijn deze middag van harte welkom.

Data ter herinnering

26 april	Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met dhr. W.J. van Iperen
28 april	Tentdienst 14.30 uur op Sportplein
28 april	Aangepaste kerkdienst in Nieuwpoort
29 april	PCOB
3 mei	Musical Amazing Kids 15.30 uur in onze kerk
31 mei	Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met Ds. Y. Pors

1 juni

Filmavond Meet Me in Ameide

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 5 mei
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór **donderdag 2 mei** 20.00 uur inleveren bij de makers van de
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com*